



Dirigent: Vera van Tol
Piano/accordeon: Jing Zhou
Dwarsfluit: Edith Beglinger
Gitaar: Betty Wassenaar
Bas: Kees Bakkum
Drums/percussie: Floris van Tol
Saxofoon/muziek: Marco Mosk

♥ Perfect day

Welkom

♥ Open je ogen

♥ Fields of gold



Tekst: De zwaluwen zijn er weer!

Ik had er al eerder eentje gezien,
maar vanmorgen werd ik
verrast door laag vliegende
spelende zwaluwen in het park.

Ieder jaar verheug ik me erop
dat ze er weer zijn.

Ik word altijd blij van ze
en kan genieten van de
manier waarop ze vliegen.

We gaan samen de zomer door
totdat ze weer vertrekken.

Wanneer ik de betekenis van
de zwaluw op zoek
staan deze vogels voor
hoop, trouw en vrijheid.
De zwaluwen zijn er weer!

Intermezzo: El condor Pasa



♥ Love you more

♥ All of me

♥ Something inside so strong

Gedicht: Zee

Ik wil alleen zijn met de zee,
ik wil alleen zijn met het strand,
ik wil mijn ziel wat laten varen,
niet mijn lijf en mijn verstand.

Ik wil gewoon een beetje dromen
rond de dingen die ik voel
en de zee, ik weet het zeker,
dat ze weet wat ik bedoel.

Ik wil alleen zijn met de golven,
ik wil alleen zijn met de lucht,
ik wil luist'ren naar mijn adem,
ik wil luisteren naar mijn zucht.

Ik wil luisteren naar mijn zwijgen,
daarna zal ik verder gaan
en de zee, ik weet het zeker,
zal mijn zwijgen wel verstaan.

♥ Follow the sun

♥ Beautiful people

♥ Pak maar mijn hand



Gedicht: De zomer betovert mij

De goudgele zon verwarmt mij
en nodigt me uit voor een frisse duik
in het golvende water

Het warme zand verleidt mij
en doet me neerstrijken met mijn laken
in de fijne, zachte korrels

De zilte zeelucht kriebelt mij
en blaast mijn vlieger hoger en hoger
in deze oase van rust

Het kabbelende water hypnotiseert mij
en doet me rennen naar
het dichtstbijzijnde toilet...

♥ **Sous le ciel de Paris**

♥ **Lucky**

♥ **Here comes the sun**

Afsluiting

♥ **Toegift!**

Laat de zon in je hart.
Ze schijnt toch voor iedereen!
Geniet van het leven,
want het duurt toch maar even!

